



## **Hasselt in België op 20 km ruim van het Belgische Zutendaal**

Hasselt is de hoofdstad van de Belgische provincie Limburg en telt ruim 78.000 Hasselaars. Hasselt is een voetgangers- en fietsvriendelijke stad met aandacht voor mode, straatkunst en een historisch rijk landschap onder meer ook omtrent de historie. En zeker niet te verwarren met Hasselt bij Zwolle in Nederland.



Bezienswaardig zijn zeker het Chrysantenfestival in de herfst, de Japanse tuin, het modemuseum, en in de maand oktober het Jenever feest en het jenever museum wat het hele jaar open is. Er is zelfs een jeneverwandeling te ondernemen. Al dan niet onder invloed.

Plopsa Indoor Hasselt is een overdekte speelhal vooral voor (kleine) kinderen. Vooral kinderen tot ca 6 jaar zes zullen zich hier amuseren. Denk aan : Samson & Gert, Piet Piraat, Bumba en Mega Mindy. Daarnaast



zijn er de succesnummers als glijbanen en draaimolens.

Voor ouderen maar nog niet oud : Dansen op Pukkelpop op ongeveer zeven kilometer vanaf het stadscentrum van Hasselt. Dit wordt georganiseerd halverwege augustus op een terrein langs de Kempische Steenweg.

Van geheel andere aard is het bezichtigen van de Sint-Quintinskathedraal in centrum Hasselt, sedert 1967 officieel kathedraal maar staat er al sinds de vijftiende eeuw.

Prettig winkelen is het in de Demerstraat en de Koning Alberstraat, terwijl je in de kleinere Hoogstraat en de Kapelstraat enkele chiquere boetieks terugvindt. Voorts het zogenaamde Quartier Bleu, met winkels als H&M, Sports Direct) als wel kleinere boetiekjes

Nabij Hasselt ligt Bokrijk, museum en park, voor jong en oud, met een blik op de historie rond de Eerste Wereldoorlog, of zoals in België genaamd : “de Grote Oorlog”. Maar het is wel breed te zien, gaat ook over het leven in die tijd, de kleding etc.

De Grote Markt , daar moet u zijn voor de inwendige mens , voorzien van terrasjes met uitzicht op en over Hasselt. Maar vergeet ook het Kadettensteegje niet.

---

[madammenroute in Hasselt o.l.v. een gids , info op :](#)

[uitinvlaanderen.be/agenda/e/geleide-stadswandeling-madammenroute](http://uitinvlaanderen.be/agenda/e/geleide-stadswandeling-madammenroute)

**Overzicht autoroute | motorroute :**

Zutendaal > Hasselt 20 km. westelijk

Hasselt > Alden Biezen 22 km oostelijk

Alden Biezen > Maastricht > 16 km

Maastricht > Zutendaal > 14 km

totaal ca. 72 km



Het race-circuit van Zolder ligt op 20 km noord-oost van Hasselt

## Alden Biesen

2021 : presentatie passie voor bloemen : “Fleur Amour” !!

Alden Biesen - neemt een aanvang in 1220 - is de vroegere landcommanderij van de Duitse Orde in Rijkhoven, Bilzen en tot 1795 de hoofdzetel van de balije Biesen. Alden Biesen is nu uitgebouwd tot een cultuurcentrum van de Vlaamse Overheid.

Deze Duitse Orde was verdeeld in 12 balijen of provincies. Alden Biesen groeide uit tot hoofdzetel van de balije Biesen. Het pronkstuk, Alden Biesen, was eigendom van de landcommandeur.

Aan het einde van de 18e eeuw maakte de Franse Revolutie hier een einde aan, het kasteelcomplex werd openbaar verkocht.

Na de brand van 1971 kocht de Belgische staat Alden Biesen, en vandaag is de Landcommanderij een internationaal cultuurcentrum van de Vlaamse Overheid. Duidelijk is wel dat die Duitse Orde heel erg lang heel veel invloed heeft gehad, ook de nauwe banden tussen de Ridder Orden , militairen en geestelijkheid.

Het geloof werd bepaald gewapenderhand “verdedigd” en “gepromoot”.

Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen (Belgie) Toegang tot domein is gratis.  
Kasteel enkel te bezoeken onder begeleiding van een gids of tijdens een tijdelijke tentoonstelling.

